

Vallensbæk d. 10. september 2018

I marts måned i år modtog jeg, fra en tidligere Vallensbæk borger Bent Mitchell, kopi af et gammelt brev som hans far havde sendt, da han som soldat var indkvarteret i præstegården i Vallensbæk under 1. verdenskrig. Brevet havde soldaten sendt til sine forældre.

Carls søn Bent Mitchell har oplyst, at hans far var indkaldt til Livgarden, og at man under 1. verdenskrig beholdt soldaterne længere end de var stillet i udsigt. Soldaterne under 1. verdenskrig var en del af sikringsstyrken. Sikringsstyrken var Danmarks hærs ekstraordinære styrke under den 1. verdenskrig. Efter Hærloven af 1909 kunne der opstilles en sikringsstyrke som et alternativ til mobilisering. Sikringsstyrken blev indkaldt i august 1914, hvorved hærens samlede styrke nåede 58.000 mand. Hovedparten af disse var stationeret på Sjælland ved Københavns befæstning. Styrken nedbragtes gradvist fra 1915 og ophævedes helt i 1919.

I Vallensbæk var der på flere af sognets gårde indkvarteret soldater under 1. verdenskrig.

Soldaten er Carl Frederik Kristoffer Sørensen. Han var født 9.2.1895 i Birkegade 27,3, København og døbt 8.12.1895 af Pastor Halt i Sankt Johannes Kirke. I Sankt Johannes Sogns kirkebog for fødte Mandkøn i årene 1893-1896 er Carl døbt som Karl, altså med Karl med K. Hvorfor han senere skriver sit fornavn som Carl altså med C ved jeg ikke.

Hans forældre var Handskemager Vilhelm Bernhard Sørensen og Frederikke Lorentsine, født Mitchell.

Carl Frederik Kristoffer Sørensen får navneændring til Carl Frederik Kristoffer Mitchell i henhold til Kgl. Bevilling af 31.5.1937.

Carl Frederik Kristoffer Mitchell dør 11.11.1972 i sit hjem i Hesseløgade 4, Østerbro.

Brevet er dateret 4. September og er uden årstal. Jeg tror det er fra 1915, og det gør jeg ud fra følgende. 4. september 1915 var en lørdag, men Carl skriver i sit brev "Det er i dag Søndag". Hvis man kigger i kalenderen var 4.

september en fredag i 1914, en mandag i 1916 og en tirsdag i 1917. Carl har formentlig påbegyndt sit brev til forældrene lørdag aften d. 4. september 1915, men er ikke blevet færdig. Søndag d. 5. september har sikkert været en fridag, hvor han så har haft den fornødne tid til at skrive brevet færdig til forældrene, men har ikke fået ændret brevet's datering.

I begyndelsen af brevet skriver Carl at de marcherede fra Kjøbenhavn i Mandags, hvilket så har været d. 30. august 1915.

Præsten der omtales i brevet, må have været Herman Axel Otto Busch der var præst i Vallensbæk fra 23.1.1914 til 27.11.1925.

Her følger så en gengivelse af brevet fra Carl til forældrene:

Vallensbæk d. 4. September

*Kjære Forældre.*

*I maa undskylde mig at det har været saa længe inden jeg har skrevet til Jer, men som I kan tænke Jer, har vi her paa Landet ikke Tid, og ej heller Lejlighed til den Slags Ting; jeg vil imidlertid her søge at skildre Livet her i Vallensbæk.*

*Vi marscherede, som I ved, fra København i Mandags. Det var lidt varmt den Dag, og blev endnu varmere for os med den Oppakning, som vi havde paa, men det gik jo endskjøndt der allerede i Falkonerallen begyndte at falde flere af paa den, naa, vi marscherede videre ned ad Roskilde Landevej, og forbi Damhus Kroen, hvor der blev holdt Hvil, og videre igjennem Glostrup og ned til Vallensbæk, der ligger en  $\frac{3}{4}$  Mil fra Glostrup, hvor 3. Kompagni skulde indkvarteres. Jeg og en 14-16 Mand blev indkvarteret hos Præsten der i Byen, en sød Sjæl, den Præst. Vi kom dertil Kl. c. 7, og skulde have Middagsmad, som bliver betalt af Battailonen. Vi fik et Par Fade Risengrød ind paa Bordet, hvor vi sad og langede til alle Mand. Vi fik imidlertid nok at spise, og det er jo en Hovedbetingelse for os Soldater.*



*Jeg har glemt at fortælle Jer at vi ligger i en Lo, hvor der er lagt et Par Knipper Halm som vi maa dække os med og Vinden suser igjennem hele Skiddet saa man er aldeles kold naar man vaagner, men det er jo noget som*

*(at?) man vænner sig til som Soldat. I den Tid vi har været her ude har vi haft Regnvejr hver Dag saa Tøjet har været vaadt hele Tiden.*

*Om Morgenen stiller vi Kl. 6. og marscherer til Øvelsespladsen, der ligger ned ad ved Kjögebugt, hvor Baitaillonens samles, og har da Øvelse til Kl. 11-12; om Eftermiddagen stiller vi til forskjellige Tider, og har ligeledes lidt Øvelse, men den er ikke meget anstrengende, og naar det saa er besørget, vandrer vi hjem til vor Lo, og ligger der vore Sager i Halmen, og saa ind i Spisekammeret og sætter os til at spise og drikke der er den eneste Fornøjelse vi har her ude, og naar det saa er gjort faar vi os en lille Sang og saa ind i Halmen igjen hvor vi da dækker os til, saa godt vi kan, og sover saa til næste Morgen og begynder hvor vi slap.*

*Her hos Præsten har vi som sagt det ikke saa glimrende som andre Steder, men det er heller ikke det allerværste og det er nogle gemytliche Fyre dem jeg ligger sammen med, saa det gaar alt sammen gemytlig til. Det er i dag Søndag og jeg tænkte da at benytte Lejligheden til at skrive til jer og da det som sædvanlig er Regnvejr saa passer det jo meget godt. Som I kan tænke jer er her jo ikke megen Ro til at skrive, og det er jo derfor bleven noget usammenhængende Vrövl, men det kan nu ikke blive anderledes denne Gang, men jeg haaber at jeg næste Gang naar jeg skriver kan gjøre det bedre Jeg have tænkt at ville skrive til Wilhelm i Dag men jeg er bange for at jeg maa opsætte det til en anden Dag.*

*Jeg haaber at I har det godt alle sammen og ber Jer leve vel til vi ses igjen, der er jo ikke saa lang Tid til, og jeg vil derfor hilse Jer mange (her mangler vist et ord) Frederik, naar du kommer hen til Jensen saa hils dem fra mig, og skriv saa snart til mig, for jeg længes efter at høre hvorledes I har det derhjemme, min Adresse skal jeg skrive bag paa Papiret og ha' det nu godt og lev vel til vi ses.*

*Carl*

Bag på papiret står der

Carl Sørensen, Menig 314, 1 Batt. 3. Kompagni

Vallensbæk per Glostrup